

## **Visie NGK Hoorn**

### **Visioen?**

Wij willen gemeente van Christus zijn in Hoorn. Zowel binnen onze kerkelijke gemeente als daarbuiten willen we volgelingen van Jezus Christus zijn. We belijden dat Hij de weg is naar de Vader.

Door Hem beter te leren kennen, groeien wij steeds meer naar hem toe en gaan wij steeds meer op Hem lijken. Dat zorgt ervoor dat we openstaan voor medegelovigen binnen onze gemeente en daarbuiten. Dat uit zich in zorg voor elkaar, biddend, dankend, zingend en sprekend.

Onze eredienst is tot eer van God, tot opbouw van de gemeente en tot groei van ons geloof en dat van anderen.

Ook staan we als volgelingen van Hem in de samenleving met de taak Zijn liefde mee te delen aan anderen, zoals ons dat in de Bijbel, die wij aannemen als Gods Woord, wordt geleerd.

Zo willen we zijn als een geloofsgemeenschap waar mensen Gods liefde ervaren en delen.

### **Onze opdracht is: Samen in Hoorn Christus kennen en bekend maken**

#### **Groei naar de Vader ('boven')**

Tot eer van God de Vader, geïnspireerd door Jezus Christus zijn Zoon en geleid door de Heilige Geest, willen we groeien in de kennis van Christus, door wat hij aan ons heeft gegeven (de bijbel en elkaar) en nog dagelijks geeft. We willen meer horen, weten en leren uit Zijn woord. Zo ontstaat een persoonlijke relatie met Hem. En samen met broeders en zusters willen we God prijzen, danken en bidden.

#### **Gemeente zijn ('binnen')**

Als gemeente van Christus in Hoorn willen we herkenbaar zijn door onze onderlinge liefde. Christus leert ons immers elkaar lief te hebben als onszelf. Daarbij bouwen we voort op waardevolle zaken uit de gereformeerde traditie, maar staan open voor eigentijdse manieren om samen ons geloof te beleven. We hechten veel waarde aan betrokkenheid tot elkaar en omzien naar elkaar.

In tal van activiteiten zoeken en vinden we elkaar:

- Samen met God zoeken we de omgang met elkaar in de eredienst / jeugdvereniging / club / wijkkringen / catechisatie.
- We groeien in geloof door inspirerende, gepassioneerde en Bijbelse prediking waarin de Here Jezus centraal staat, door Bijbelstudie en onderling gesprek.
- We willen in kleine kringen elkaar beter leren kennen, zodat we handen en voeten geven aan onderlinge liefde en betrokkenheid (diakonie/pastoraat/geloofsopbouw).
- Gods naam groot maken en lofzingen in eredienst en praiseavond.
- We hebben oog voor talenten en gaven, die God aan een ieder heeft gegeven om ze in Zijn dienst te gebruiken en benutten die.
- We willen dat kinderen en jongeren een eigen herkenbare plek hebben in de gemeente.

#### **In Hoorn ('buiten')**

We willen dat onze erediensten een open en toegankelijk karakter hebben. Voor een 'toevallige' bezoeker of buitenstaander willen we de drempel zo laag mogelijk houden bij een bezoek aan onze kerkdiensten. We willen aantrekkelijk, gastvrij en liefdevol (behelpzaam) in Hoorn aanwezig zijn, zodat anderen nieuwsgierig worden naar wat ons beweegt en motiveert. Zo willen we hen bereiken met de liefde van God.